

De toekomst op het internet

Futurama

Volgens veel mensen is het internet de toekomst. Wij wilden dat wel eens toetsen aan de praktijk, en daarom gaan we op het web op zoek naar futuristische sites en spelereien.  BART STOFFELS

De titel Futurama zal velen spontaan doen denken aan de gelijknamige animatiereeks die ook in onze contreien op de beeldbuis komt. Fansites genoeg, maar de beste is ongetwijfeld Gotfuturama [1](#), waar je zelfs een heuse Futurama-encyclopedie mag doorzoeken. Leuk, maar het wordt pas spannend wanneer we op het verhaal van John Titor [2](#) stoten. Deze zelfverklaarde tijdreiziger uit het jaar 2036 zou in oktober 2000 een tijdlang berichten hebben gepost op het internet. Daarin staat te lezen dat hij op zoek is naar een oude IBM-computer die hij nodig heeft in de toekomst. Chatters vragen Titor uit over zijn herkomst en de technologie, en wonder boven wonder weet de man enorm veel details en informatie boven te halen over de toekomst én het heden. Klinkt ongeloofwaardig? Ondanks de vele voorspellingen van Titor en de

enorme berg documentatie [3](#) en zelfs fotomateriaal, blijft de vraag overeind of dit niet een doodgewone grap is [4](#). Als het dat is, dan is het wel een erg goed uitgewerkte!

Ruimtereis

Verre van een grap, althans dat hopen we, zijn de plannen van Richard Branson. Deze Britse rijkard bereidt zich voor om met zijn maatschappij Virgin Galactic [5](#) commerciële ruimtevluchten aan te bieden. De eerste vluchten zijn gepland voor 2008 en je kan via de website al een plaatsje reserveren. Oh ja, één probleem: er wordt wel een voorschot van \$ 20.000 gevraagd én de totale ticketprijs bedraagt zo'n \$ 200.000. Nog altijd een onbereikbare droom? Dan waag je best je kans met de Virgin Galactic Quest [6](#), een

Is dit de cockpit van John Titors tijdreismachine?



wedstrijd waarbij de eindwinnaar recht heeft op een retourticketje naar de sterren. De grote vraag is natuurlijk of je tijdens zo'n ruimtetric dezelfde service mag verwachten als op een gewone lijnvlucht. We denken dan vooral aan de innerlijke mens: lekker eten! Als het





Misschien heeft Paul Moller wel de ultieme oplossing voor files bedacht!

van de NASA [7](#) afhangt, zullen ruimtevaarders dergelijke aardse geneugten niet meer moeten missen. Wat dacht je van een sappige biefstuk... die er eigenlijk geen is. Hoe dat kan? NASA ontwikkelde een techniek om vanuit één spiercel toch kleine hoeveelheden eetbaar vlees te creëren. Ideaal voor langdurige ruimtevluchten waar de opslagruimte beperkt is.

Vliegauto

Maar misschien heb je het helemaal niet zo begrepen op de kilte van de ruimte en ben je al lang tevreden met een rondje door het eigen luchtruim? In dat geval kan je investeren in de Skykar M400 van Paul Moller [8](#). Het vliegtuig heeft acht Rotapower-motoren, biedt plaats aan vier passagiers en haalt een hoogte van dik acht kilometer bij een snelheid van 611 kilometer per

uur. Zo ben je in geen tijd op je werk. Alleen jammer dat deze vliegauto pas in 2008 over de nodige licenties en vergunningen beschikt om ook effectief gebruikt te kunnen worden. Lees er zeker ook de FAQ op na: je komt er te weten welk vliegbrevet je nodig hebt en hoe het zit met de onderhoudskosten. Kostprijs? Zo'n 500.000 Amerikaanse dollars. Overigens staat de M400 gewoon te koop bij Firebox.com [9](#), een online shop waar je nog vele andere opmerkelijke en vooral goedkopere gadgets terugvindt.

Voorspellen

Waarom dromen over de toekomst als je die even goed kan voorspellen? Je hoeft je alleen maar te verdiepen in de mystiek rond de tarotkaarten [10](#) of in dierenriemen en horoscopen [11](#). Hecht je aan dergelijke hocus-pocus echter maar weinig geloof en wil je vooral een kant-en-klaar antwoord op al je toekomstvragen, dan is een bezoekje aan Spike's Eight Ball Knows All [12](#) het beste alternatief. Wie had ooit gedacht dat een simpele biljartbal alle wijsheid zou bevatten? Toegegeven, de Magic Eight Ball blijft een speelgoedje, en dat wordt met deze dissectie [13](#) nogmaals keihard bewezen. Wellicht dat je dan beter de voorspellingen van Nostradamus [14](#) er even op naleest. Deze zestiende-eeuwse arts mag dan al de twee wereldoorlogen en nog andere conflicten hebben zien aankomen, zijn voorspellingen in versvorm blijven toch voor



De toekomst zit in... een biljartbal?

interpretatie vatbaar. Daarom dat er ook nogal wat sceptici [15](#) bestaan.

Robots

Deze sitespotting kan natuurlijk niet eindigen zonder dat we jullie hebben doorverwezen naar sites met robots. Klassiekers zijn de Aibo van Sony [16](#) of de veel betaalbaardere Robosapien [17](#), die intussen al aan een tweede versie toe is. Ook wel leuk bedacht is Hektor [18](#), die eigenlijk meer een volautomatische graffitijsputmachine is dan een onderdanige robot. Je wil wel een robot in huis halen, maar ziet op tegen de kosten van het onderhoud? Dan moet je bij Gordon Bennets robotcreaties [19](#) zijn. Helemaal vervaardigd uit afvalmateriaal, maar prachtig als decoratie! Kan je het zelf beter? Begin dan alvast met shoppen naar onderdelen op de enige echte Robotstore [20](#). ♦

URL'S IN DE TEKST

- 1 www.gotfuturama.com
- 2 www.johntitor.com
- 3 www.abovetopsecret.com/pages/the_john_titor_project.html
- 4 www.livejournal.com/community/hoaxes/90359.html
- 5 www.virgingalactic.com
- 6 www.virgingalacticquest.com
- 7 www.newsdesk.umd.edu/scitech/release.cfm?ArticleID=1098
- 8 www.moller.com
- 9 www.firebox.com
- 10 www.catharinaweb.nl/tarot
- 11 www.astro-online.nl
- 12 www.indra.com/8ball/front.html
- 13 <http://8ball.ofb.net/procedure.html>
- 14 www.dsv.nl/~moonen
- 15 <http://skepdic.com/nostrada.html>
- 16 www.eu.aibo.com
- 17 www.robosapien.nl
- 18 www.hektor.ch
- 19 www.bennettrobotworks.com
- 20 www.robotstore.com

